

# Zaterdag 1 oktober 2016



Op ontdekking in de kerk te Middelburg –  
Foto Werner Roelandts

## Persoonlijke uitnodiging

Convent Santa Clara  
Kloosterstraat 16  
Middelburg

Hallo allen,

Boeiende bezoeken, een rustige dorpswandeling en "onder de weg" een hapje eten, in een gezellige sfeer iets drinken.

Deze combinatie willen wij graag aanbieden deze herfst & winter via verschillende thema-avonden.

Om kennis te maken is er een kleine receptie voorafgaand aan onze eerste activiteit. Hieronder vindt u het volledige programma van die eerste avond, graag nodigen we u uit op onze receptie.

Mogen we vragen alvast te laten weten of u aanwezig zal zijn op de receptie en/of het avondprogramma & met hoeveel personen.

Bekijk zeker ons volledige programma via [onze website](#) en noteer eventuele volgende avonden in uw agenda.

We ontvangen jullie graag om samen een glas te drinken en kennis te maken, **vanaf 18u** in het Convent Santa Clara.

Om **19u** bezoeken we de Sint-Petrus & Pauluskerk te Middelburg onder begeleiding van gids Ilse. De kerk - "een verborgen pareltje in het Meetjesland" - zal uitzonderlijk een deur openen naar een plaats waar we anders niet komen: Pastoor Vandewalle staat ons graag te woord en zal ons begeleiden.

Tegen **20u** ronden we ons bezoek af want worden we aan tafel verwacht in het Convent, we kunnen napraten over ons bezoek of de voorbije zomer of ...

### Het Breydel-menu van die avond

- Slaatje met breydelkroketje, ham in de oven gebakken met esdoornsiroop, pijnboompitten, mango en vinaigrette van rood fruit.
- Stoemp van prei met breydel-spekjes, krokant gebakken kabeljauw & Spaanse vissaus met grijze garnaltjes.
- Gebakken ananas met honing "al onder de weg", vanille-ijs en donkere chocolade.

**Menu én begeleid  
bezoek aan de kerk  
worden aangeboden  
voor € 37 p.p.  
(dranken niet  
inbegrepen), de  
voorafgaande receptie  
wordt u aangeboden  
door 'Al onder de  
weg'..**

